

Nieuwsbrief

jg. 1 – 2016 – nr. 4.

Geachte Kastelvriend(in).

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de VKHZ. Deze nieuwsbrief is voor een belangrijk deel gewijd aan onze eerste excursie, maar ook kastelen nieuws en nieuwe publicaties kunt u hier vinden.

Excursie-22 oktober

De eerste excursie die door onze stichting georganiseerd wordt voert ons naar het gebied van de Loosdrechtse plassen.

Als eerste krijgen wij een rondleiding in het, ten westen van deze plassen gelegen Kasteel Nederhorst den Berg. Tevens bezoeken wij de 12e eeuwse Protestantse Willibrordkerk in deze plaats. Na de lunch gaan we naar het oosten van de Loosdrechtse plassen voor een bezoek aan het kasteel Sypsteyn te Nieuw-Loosdrecht. Daarna lopen we nog even naar de Sijpekerk, gebouwd in het begin van de vijftiende eeuw.

Voor het programma zie verderop in deze Nieuwsbrief.

Kasteel Nederhorst den Berg.



In de 13e eeuw moet Nederhorst een eenvoudige omgrachte toren (donjon) op een bult zand (een horst) in een moerassige omgeving zijn geweest. Het waren puur verdedigingswerken; soms werden ze daarnaast gebruikt voor het bewaren van de oogst. Er werd later een woonvleugel aangebouwd waarna het complex kon uitgroeien tot een kasteel. Nederhorst staat sinds 1536 op de lijst van erkende ridderhofsteden van de staten van Utrecht. Godard van Tuyl van Serooskerken heeft het huis rond 1700 ingrijpend gemoderniseerd. Het huis kreeg het karakter van een buitenplaats. Nederhorst blijft tot aan de Napoleontische tijd een buitenplaats met enige grandeur. Daarna komt het in bezit van de freule de Warin die, gedurende het grootste gedeelte van de 19de eeuw, 's zomers op Nederhorst woont.

Begin 20ste eeuw komt Nederhorst in bezit van de familie van Lynden. Na een verbouwing is het kasteel geheel aangepast aan de eisen van de tijd, geschikt voor permanente bewoning.

Na de Tweede Wereld Oorlog raakte het steeds verder in verval, was onbewoonbaar en rijp voor de sloop. In 1959 werd het gekocht door de heer Jan Lourens Jonker. Hij heeft het gerestaureerd en in oude luister hersteld.

Op 10 januari 1971, toen de restauratie van het kasteel praktisch was voltooid, brak een grote brand uit. Het complete dak inclusief de torenspitsen en een groot deel van de vloeren, kozijnen en luiken werden verwoest. Vanaf de eerste verdieping was er behalve het metselwerk praktisch niets over. De eigenaar gaf zich niet gewonnen en gebruikmakend van de tekeningen en plannen van de eerste restauratie was anderhalf jaar later de schade hersteld. Na die tijd zijn er vrijwel geen restauraties meer nodig geweest.

Bron: www.kasteelnederhorst.nl

Meer informatie over Kasteel Nederhorst den Berg kunt u lezen in het volgende Infoblad.

De Willibrordkerk in Nederhorst den Berg is, in de 12e eeuw gebouwd, op een natuurlijke zandheuvel die is ontstaan uit de resten van een stuwwal uit de laatste ijstijd. De sacristie en het portaal komen vermoedelijk uit de 14e eeuw. In de protestantse kerk staat ook een prachtig orgel met hoofdwerk en nevenwerk, dat is gemaakt in 1872 door C.G.F. Witte. De klokken in de kerk komen uit 1790 en zijn gemaakt door Henricus Petit en hebben een diameter van 115,5 cm. Het prachtige torenwerk in de Willibrordkerk komt uit 1894 en is ontworpen door Assicks.

Bron: www.rederijloosdrecht.nl

Kasteel Sypsteyn te Loosdrecht



De naam Loosdrecht komt voor het eerst voor in 1298 en rond 1300 is er een kerk. Tegenover deze Sijpekerk zou ooit een kasteel hebben gestaan. De naam Van Sypesteyn is van oorsprong afkomstig van een stenen huis in Sype. Er is een tekening bekend van een kasteel met als titel 't Huijs Sypesteyn Ao 1568'.

De oudste leenregisters van Mijnden zijn verloren gegaan maar vanaf 1572 is bekend dat ene Aert Abramsz van Sijpesteijn beleend is met het goed, dat betreft een boerderij met erf, tuin en boomgaard aan de weg met sloten tot aan de Drecht die zijgrenzen vormen.

In 1591 wordt het leen in twee delen gesplitst: De principale huisinge ende hofstede – het hoofdhuis in het westen, dat al in 1589 als ruïne staat vermeld - en een oostelijk deel: seekere erve en hofstede met twee huiskens. De hofstede is het terrein en huisinge het huis.

In 1664 koopt Cornelis Ascanius van Sypesteyn uit Hillegom het leen voor 2600 gulden en noemt zich dan naast Heer van Hillegom ook Heer van Sypesteyn. Het huis is een ruïne maar is in 1670 al 3000 gulden waard en dus hersteld. Hij sneuvelt in 1673 en het herbouwde huis wordt bij gevechten tussen het Franse leger en soldaten van Willem III zwaar beschadigd. De titel en terreinen verbonden aan de heerlijkheid bleven tot 1778 in de familie.

In 1884 staan op de plek waarop het kasteel zou hebben gestaan een paar boerderijen. Jonkheer Henri van Sypesteyn vat het idee op om Sypesteyn te herbouwen en krijgt brede steun in de gemeente. Hij begint grond terug te kopen en in 1901 bezit hij bijna zes hectare, volgens hem de kern van het leen, dat kostte hem 30.000 gulden. Henri laat meteen graven en vindt fundamente van een stenen huis, voor hem het bewijs, dat er ooit een kasteel Sypesteyn is geweest.

In 1901 wordt een begin gemaakt met de aanleg van tuin en park; vanaf 1907 volgen de ommuring, bruggen en bijgebouwen. De herbouw van het kasteel duurt vijftien jaar. Van Sypesteyn werkt eerst samen met de architect W. de Vrind jr., maar later wordt de bouw uitbesteed aan Loosdrechtse vaklieden. In 1912 komt de toren gereed en van daar uit worden de overige delen gebouwd. In 1927 wordt de bouw stopgezet en blijft het kasteel onvoltooid. Vanaf dan is Sypesteyn als kasteel-museum geopend.

Bron: www.sypesteyn.nl

Meer informatie over Kasteel Sypesteyn kunt u lezen in het Infoblad.

De Sijpekerk

Op 10 april 1400 verleende de bisschop van Utrecht toestemming om in Nieuw-Loosdrecht (Ter Sype) een eigen kerk te stichten in plaats van de bestaande kapel. Tot die tijd behoorde Nieuw-

Loosdrecht kerkelijk tot Oud-Loosdrecht, waar sinds ca. 1330 een kerk was voor heel Loosdrecht.

De kerk was gewijd aan de apostel Paulus, aan St. Anthonius en aan de heilige Cornelius, maar in de volksmond werd hij gewoon Sijpekerk genoemd. Rond 1450 was de kerk voltooid, inclusief de toren. Het resultaat was een laatgotische pseudobasiliek. Slanke zuilen met lijstkapitelen verdelen de ruimte in drie beuken, die met een houten tongewelf en halve tongewelven zijn overdekt. Verder een hoog driezijdig gesloten koor waarvan men aanneemt dat dit koor de oorspronkelijke kapel is geweest.

In 1578 ging Loosdrecht over naar de Reformatie, de pastoor van Oud-Loosdrecht werd dominee en kreeg de zorg over de twee dorpen.

Een wijwaterbakje rechts naast de deur aan de noordzijde en een nis in de linker muur van het koor (waarin de pastoor zijn doop kan kon zetten), getuigen hier nog van de Roomse tijd.

Bron: www.sijpekerk.nl

VKHZ Nieuws



Promotie

De VKHZ was op 10 september jl. in Rijswijk met een informatiestand vertegenwoordigd op het Strandwal-festival. Naast informatie konden er ook boeken aangeschaft worden.

Op dit jaarlijkse festival in Rijswijk staan kunst, cultuur, onderwijs en sport met het thema verbinden en ontmoeten centraal.

Ook de NKS, Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats en de Stichting Kastelen buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) hebben in hun nieuwsbrieven melding gemaakt van de oprichting van de VKHZ.

Vriendendag V.K.H.Z. - 11 maart 2017

Het ligt in de bedoeling om op 11 maart 2017 de eerste Vriendendag van de V.K.H.Z. te organiseren. Een Vriendendag staat in het teken van ontmoeting en bestaat uit drie delen:

- 1) Het Vrienden overleg
- 2) Studiemiddag/lezing
- 3) Locatie bezoek

Gedurende het Vriendenoverleg vertelt het bestuur aan de Vrienden hoe de stichting er voor staat en wat de eventuele plannen zijn, ook is er ruimte om vragen van Vrienden te beantwoorden. Er wordt een financieel verslag gedaan volgens de ANBI-norm waarna het op de website wordt geplaatst.

Het tweede gedeelte kan bestaan uit een lezing over een bepaald onderwerp of een bezoek aan een locatie.

Infoblad

Het was de bedoeling dat u tezamen met deze nieuwsbrief ook het eerste Infoblad van onze stichting zou ontvangen.

Helaas is deze, door ziekte van de Coördinator van de redactie, dhr. Folckert van de Veen, uitgesteld.

Wij wensen Folckert van harte beterschap. U zult het blad natuurlijk later alsnog ontvangen. Onze excuses voor deze vertraging.

Gezocht:

Wij zoeken nog mensen die ons team willen versterken, voor:

- **Het bestuur**
- **De Excursie commissie**

Wilt u actief worden voor onze stichting?

Stuur dan een mailtje naar: info@vkhz.nl.

Nieuwe publicaties

Het pryeeel van Zeeland

Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820.

Buitenplaatsen bepaalden vroeger in sterke mate het landschap van Walcheren. Wat bewoog stedelingen in de zeventiende en achttiende eeuw om een deel van het jaar buiten de stad te gaan wonen? Martin van den Broeke laat de factoren zien die in wisselende mate een rol speelden in het buitenleven en hoe dit door de eeuwen heen veranderde. Nooit eerder zijn buitenplaatsen zo uitgebreid in hun landschappelijke en sociale omgeving beschreven. Dit boek geeft een rijk geschakeerd beeld van twee eeuwen buitenplaats cultuur, waarvan we de sporen nog zien in het

landschap, in de archieven en op talrijke fraaie illustraties. Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Verloren voor € 49,-



Het Huis te Manpad

Huis, park en bewoners door de eeuwen heen.

In 2003 verscheen het boek Het Huis te Manpad van Barbara Joustra waaraan Henrick van Lennep en Mieke Wilmink-van Harmelen ook meewerkten. De kort daarop verschenen herdruk is al geruime tijd uitverkocht. Om die reden achtte het bestuur van Stichting Huis te Manpad het zinvol om een derde uitgave te doen, waarbij Barbara Joustra is verzocht om gebeurtenissen van na 2003 in een herziene editie op te nemen en het boek te verrijken met nieuwe kennis en foto's.

Het boek is voor € 19,95 te bestellen via: info@boekhandelblokker.nl.



Kastelen en buitenplaatsen in het Nieuws.

Buitenplaats Ivicke te Wassenaar verwaarloosd



De gemeente Wassenaar wil in gesprek met de eigenaar van Huize Ivicke. Het zo'n 100 jaar oude pand langs de N44 in Wassenaar ligt er al jaren verwaarloosd bij. Het gemeentebestuur wil nu van de eigenaar weten wat die met Huize Ivicke gaat doen.

Het Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van bijzondere 19e en 20e eeuwse gebouwen, liet eerder in een brandbrief weten dat ze willen dat het gebouw wordt opgeknapt. Huize Ivicke is in 1912 gebouwd als een kopie van het koninklijk paleisje Hermitage Klampenborg, in Denemarken. De toenmalige eigenaar van het pand, Adrianus van Hattum, liet het huis bouwen voor zijn Deense echtgenote.

Achter het huis liet Van Hattum ook een inmiddels zwaar vervallen speelhuis bouwen. En dat is misschien nog wel het meest bijzondere aan het huis. 'Dat speelhuisje is bijna niet zichtbaar vanaf de weg. Maar het is een ontzettend zeldzaam huisje. Helaas is dat in nog slechtere staat dan het huis zelf', aldus secretaris Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap.

Het gemeentebestuur wil van de eigenaar weten wat de toekomstplannen voor het speelhuisje en Huize Ivicke, dat sinds 1987 in gebruik is als kantoor, zijn.

Bron: Omroep West 24-8-2016 – Foto: Heleen Ogier / Google

Calorama in Noordwijk voor publiek geopend



Calorama was altijd een vrij gesloten landgoed. Baron Taets van Amerongen hield voor

nieuwsgierige mensen de deuren gesloten. In de derde week van augustus gaat het Noordwijkse landgoed voor het eerst open voor publiek. Vier avonden lang worden bezoekers er onthaald op theater, muziek en dans.

Baron Taets van Amerongen overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Hij was de laatste bewoner van het huis op landgoed Calorama aan de Gooweg in Noordwijk. Sinds 1848 was de buitenplaats in het bezit van zijn familie. Aangezien hij ongehuwd en kinderloos bleef, ging hij tijdens zijn leven al nadenken over de toekomst van het landgoed. Dat resulteerde in de oprichting van een stichting die zich na zijn dood bekommert om het behoud van Calorama.

Het landgoed is circa vijf hectare groot en bevat een woonhuis, koetshuis, kruidenschuur, stalling, duiventil en een grote theekeutel. Vroeger was het nog groter. Door wegeaanleg en huizenbouw zijn er in het verleden stukjes af gesnoept.

Volgens overlevering is op een veld op deze buitenplaats de heilige Jeroen – naar wie in Noordwijk twee kerken zijn vernoemd – gemarteld, onthoofd en begraven. Het veld, met een imposante rode beuk van 165 jaar oud, vormde lange tijd het eindpunt van een heilige processie.

Bron: Leidsch dagblad van 12-8-2016 - Foto: A. Speelman

260 jaar oude tiendenpaaltje in bos Westhove



Vlak naast een wandelpad in het bos Westhove bij Oostkapelle is een tiendenpaaltje ontdekt. Eén van de laatsten die nog op de originele plaats staat. Het kniehoge arduinstenen paaltje, de hoeken netjes schuin gekapt, heeft het zo'n 260 jaar volgehouden op die plek.

Walcheren stond er vroeger vol mee. Op alle hoeken en grenzen, van de 212 teeltpercelen en weiden en akkers die Walcheren in de achttiende eeuw telde, gaven paaltjes de 'blokken' aan waarvan de pachtheer – vaak de kerk – een tiende van de oogst wilde hebben: bomen, graan, ander gewas, of vee.

Bron: PZC van 24 juli 2016 – Foto: A. Speelman

Elswout in Overveen krijgt vijf beelden.



Met de plaatsing van vijf beelden – zowel in de gevel als in het interieur – zet projectontwikkelaar Luige Prins deze maand opnieuw een stap naar de voltooiing van het Grote Huis op Elswout.

Het in Italiaanse palazzo-stijl gebouwde Grote Huis staat al jaren in de steigers. Op basis van de originele ontwerptekeningen uit de 19de eeuw is eigenaar Prins bezig het pand – waarvan de bouw in 1884 stil kwam te liggen – te voltooien.

Binnen is een Italiaans aandoend interieur met classicistische zuilen en balustrades gerealiseerd, opgetrokken uit Chinees marmer. Als kers op de taart arriveerden enkele weken terug een vijftal marmeren beelden, evenals de rest van het interieur in China gehakt.

Twee beelden zijn in nissen in de buitenmuur geplaatst, de overige drie hebben een vaste plek gekregen op sokkels in de centrale hal, het zogenoemde atrium.

Het gaat om kopieën van originele Romeinse sculpturen die abstracte thema's symboliseren als 'wetgeving', 'oogst' en 'tuinieren'. De verschillende personages zijn herkenbaar aan hun attributen, waaronder een zeis, een land-meetinstrument en bloemen.

De voltooiing van de renovatie staat nog voor dit jaar gepland.

Bron: Haarlems dagblad. 21-7-2016 – Foto: A. Speelman

Musea Medemblik op omvallen



Musea in de stad Medemblik trekken jaarlijks

250.000 bezoekers. Ze zijn hartstikke belangrijk voor het toerisme en de economie. Maar zijn ze er over vijf jaar nog? De musea hebben nauwelijks reserves en verlieslijdende exploitaties..

Onder andere Kasteel Radboud heeft een exploitatietekort van 60.000 euro en een reserve van 80.000 euro, bij het stoommachine museum zijn de reserves op en het Bakkerijmuseum denkt er zelfs over om Medemblik te verlaten

Medemblik wil snel helderheid over de financiële en organisatorische problemen waar de musea in de stad mee kampen en voert een quick scan uit. Dit moet de aanzet vormen tot museumbeleid, dat tot nu toe ontbreekt. Museumdirecteuren reageren verheugd op dit bericht.

Bron: NHD. 21-7-2016 – Foto: A. Speelman

Ruïne van Teylingen wil weiland kopen



De beheerders van de Ruïne van Teylingen willen het naastgelegen weiland kopen. „Voorheen mochten we van de eigenaar gebruikmaken van de grond. Nu dat niet meer mag, gaan veel evenementen helaas niet door”, zegt Gerard Rutgrink, voorzitter van Stichting Beheer Kasteel Teylingen (SBKT).

Het weiland (8055 m²) naast het kasteel is nu te koop aangeboden. Omdat we niet weten wat een nieuwe eigenaar met het land zou willen gaan doen, zouden we het graag door aankoop zeker willen stellen. De gelden voor de aankoop willen we verwerven middels een crowdfundingactie.

Niet alleen willen we de ruimte gebruiken voor evenementen en handboogschieten. Het is deels, door de vermoedelijke aanwezigheid van funderingen, ook monumentale grond. Hier lagen in ieder geval een deel van de tweede slotgracht en de middeleeuwse tuin.

Wilt u Stichting Beheer Kasteel Teylingen daarbij helpen? Ga naar: www.kasteelteylingen.nl.

Bron: Leidsch Dagblad – 11-7-2016 – Foto: Beheerder Teylingen

Endegeest in Oegstgeest binnenkort te koop



Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu ook officieel. De gemeente Leiden meldt op haar vastgoedsite dat kasteel Endegeest in Oegstgeest binnenkort in de verkoop gaat.

Het kasteel komt op de markt tezamen met een aantal omliggende gebouwen en een terrein met een oppervlakte van acht hectare.

Het gebied heeft nu nog een maatschappelijke bestemming, maar de gemeente is bezig om straks ook kantoren toe te staan. Zo gauw dat proces is afgerond, kan de verkoop echt beginnen.

Hoewel het kasteel in Oegstgeest ligt, is het eigendom van de gemeente Leiden. Het wordt op dit moment beheerd door de stichting Kasteel Endegeest en gehuurd door Rivierduinen.

Maar de GGZ-instelling vertrekt uit het kasteel en een groot aantal andere onderkomens omdat ze veel te ruim in haar jasje zit voor veranderingen in de zorg: steeds minder mensen worden daadwerkelijk opgenomen door Rivierduinen.

Omdat daarnaast het erfpachtcontract tussen de gemeente en de stichting later dit jaar afloopt, heeft Leiden de handen vrij om het kasteel aan de man te brengen.

Leidsch Dagblad – 9-7-2016 – Foto: A. Speelman

Agenda

13 oktober - Het verdwenen paleis van Honselersdijk
Locatie: Museum Rijswijk, Herenstraat 67, Rijswijk.
 Aanvang 20.00 uur – Vrij entree.
 Door: Historische vereniging Rijswijk

14 november - De geschiedenis van de Koudekerkse kastelen. *Locatie:* Onder Dak, Dorpsstraat 57, Koudekerk aan den Rijn.
 Aanvang 20.00 uur – Vrij entree
 Door: Historisch Genootschap Koudekerk

Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

Het bestuur:

Voorzitter:

Victor Salman – vz@vkhz.nl

Secretaris:

Vacature

Penningmeester:

Willem Donselaar – pm@vkhz.nl

Vicevoorzitter / website:

Jurgen van der Kooij – webmaster@vkhz.nl

Algemeen bestuurslid / Excursie commissie:

Brigitte Rink – excursie@vkhz.nl

Algemeen bestuurslid / Redactie commissie:

Folckert van de Veen – redactie@vkhz.nl

Algemeen:

Website :

www.kastelenhollandzeeland.nl

Mail adres:

info@vkhz.nl

Postadres:

V.K.H.Z.
 p/a. Boele van Hensbroekstraat 15
 2522 HJ 's Gravenhage

IBAN-nummer:

NL87 RABO 0310 8937 71

KvK-nummer:

66328810

RSIN-nummer:

856496881



Namens het bestuur:

Jurgen van der Kooij / Vicevoorzitter
 Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen



Excursie 22 oktober naar Kasteel Nederhorst den Berg en kasteel Sypestein

U wordt op 22 oktober om 10.30 uur ontvangen in brasserie "Het Spiegelhuys", Dammerweg 3 te Nederhorst den Berg, met koffie. De deelnemers die per openbaar vervoer komen kunnen dit op het inschrijfformulier aangeven als zij op het station van Abcoude of Breukelen afgehaald willen worden. U dient dan uiterlijk om 10.15 uur op het station te staan.

Het programma:

- 10.15 uur – Ophalen bij Abcoude en Breukelen van de deelnemers die met het OV komen.
- 10.30 uur – Ontvangst met koffie in "Het Spiegelhuys" te Nederhorst den Berg.
- 11.00 uur – Groep A: Rondleiding Kasteel Nederhorst den Berg.
Groep B: De Willibrordkerk en tuin kasteel.
- 12.00 uur – Groep B: Rondleiding Kasteel Nederhorst den Berg.
Groep A: Tuin kasteel en de Willibrordkerk.
- 13.00 uur – Lunch in "Het Spiegelhuys" te Nederhorst den Berg.
- 14.00 uur – Met eigen vervoer naar Loosdrecht.
- 14.20 uur – Parkeren bij Sypekerk in Nieuw-Loosdrechtsedijk 171, Loosdrecht.
- 14.30 uur – Tuin van Sypestein op eigen gelegenheid.
- 14.50 uur – Rondleiding kasteel Sypestein
- 16.00 uur – Afsluitend drankje.
- 16.30 uur – Einde excursie, terug op de stations ± 17.00 uur.

Kosten voor deze excursie bedragen € 35,-- voor begunstigers en € 40,-- voor een introduc .

Deelnemers met een Museum jaarkaart krijgen € 5,-- terug op de excursie op vertoon van de MJK.

Dit bedrag is inclusief entree gelden, lunch, koffie bij aanvang en afsluitend drankje.

Houdt U er rekening mee dat, als u aan de excursie deel wilt nemen, er wel meerdere trappen beklommen moeten worden. Deelname geschiedt geheel op eigen risico!!

Inschrijfformulier:

Ik verklaar hierbij dat ik mijn bijdrage overgemaakt heb op IBAN NL87 RABO 0310 8937 71 t.n.v. Stichting Vrienden Kastelen Holland en Zeeland, onder vermelding van naam en excursie.

Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling, Er kunnen op deze excursie 30 deelnemers mee, waarbij "Vrienden"(begunstigers) voorrang hebben. **Inschrijftermijn sluit op 16 oktober.**

Naam:

Adres:

Postcode :

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

0 – Ik neem  en introduc  mee. Naam:

0 – Museumjaarkaart begunstiger

0 – Museumjaarkaart introduc  (aankruisen indien van toepassing)

Let op! U krijgt uw € 5,-- gerestitueerd op vertoon van uw Museum Jaarkaart op 22 oktober.

Ik kom met het O.V. en wil graag afgehaald worden bij: (aankruisen indien van toepassing)

0 – Parkeerplaats Station Abcoude. Vertrek 10.15 uur.

0 – Parkeerplaats Station Breukelen. Vertrek 10.15 uur.

U kunt dit formulier opsturen, via de post, naar V.K.H.Z. p/a. Boele van Hensbroekstraat 15, 2522 HJ Den Haag. (Vergeet u de postzegel niet!) Via de mail naar: info@vkhz.nl of vul het aanmeldingsformulier op onze website in:

www.kastelenhollandzeeland.nl